

*Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen. Psalm 23:6*

Na weken waarin we heel dichtbij elkaar hebben mogen zijn,
laten wij u weten dat onze lieve vader en opa

Dick van de Vendel

is overleden.

8 december 1940

18 april 2018

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Weduwnaar van Rieta van de Vendel-Groot.

Rotterdam
Coaldale, Canada

Edward en Jota
René en Karen
Nicolette en Jordan
Anthony en Quinn
Matthew
Anna
Desirée en Mark
Chenoa
Aiyana

Lonneker

Op zaterdag 21 april is er van 16.00-17.30 uur gelegenheid tot condoleren in de Dorpskring, Voorstraat 23 te Beesd.

Op maandag 23 april zal om 14.00 uur de dankdienst voor het leven van onze vader worden gehouden in de Protestantse Kerk, Voorstraat 92 te Beesd.

Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de begraafplaats aan de Schuttersweg. Na afloop is er gelegenheid tot samenzijn met de familie in de bovengenoemde Dorpskring.

Correspondentieadres: Voorstraat 120, 4153 AN Beesd.

Pa hield van bloemen.

'Ik ben een gezegend mens'

